

## “Anders en toch gewoon”

### Uitnodiging: Boekvoorstelling op 22 mei



**Wanneer?** 22 mei 2016 van 13u30 tot 17u00

**Waar?** 't Groeihuis - Sint-Jozefsdreef 7, 3020 Herent

**Wat mag je verwachten?**

- Boekvoorstelling door Astrid Indekeu
- Mogelijkheid tot napraten in kleine groepjes

**Hoe inschrijven?**

Ben je er graag bij, schrijf je dan in via [event@donorfamilies.be](mailto:event@donorfamilies.be) en laat ons weten met hoeveel personen je zal komen. Voor de deelname aan deze namiddag vragen we een bijdrage van 8€/persoon of 15€/2 personen. Ter plaatse betalen kan, maar om het zo vlot mogelijk te laten verlopen, kan je het bedrag op voorhand overschrijven op het rekeningnummer BE18 3631 2677 1865.

Heb je nog vragen, laat het gerust weten via [event@donorfamilies.be](mailto:event@donorfamilies.be).

Hopelijk tot dan!

Anke, David, Guy, Jacinta, Karlien, Katrien, Leen, Sara, Tamara en Veerle

#### Over het boek

Wat houdt ouderschap na donorconceptie in en hoe beleven ouders dit? Hoe vertel je een kind dat je niet de genetische ouder bent? Welke plaats heeft de donor in het gezin? Hoe ga je om met de hoop/wanhoop tijdens een behandeling?

Op 6 mei verschijnt het boek “*Anders en toch gewoon*” van Dr. Astrid Indekeu. Het boek gaat in op de meest gestelde vragen die (wens)ouders hebben die hun gezin vormden na eicel-, sperma-, of embryodonatie. Het boek heeft aandacht voor alle levensfasen die een gezin doorloopt: van ouders met een kindervens tot een gezin met volwassen kinderen. Het boek richt zich niet alleen tot donorgezinnen, maar bevat ook nuttige informatie die zowel professionele hulpverleners (verloskundigen, artsen, leerkrachten, enz.) als familie en vrienden kan helpen om inzicht te krijgen in de leefwereld en ervaringen van het gezin.

Op basis van wetenschappelijk onderzoek en getuigenissen van (wens)ouders en donorkinderen biedt dit boek zo een overzichtelijk beeld van psycho-sociale aspecten van donorconceptie. Astrid zal zelf aanwezig zijn om het boek voor te stellen, waarna er zeker tijd is om haar vragen te stellen en in kleinere groepjes hier dieper op in te gaan.